

Helmond, 30 augustus 2011.

Geachte heer Stienen,

Op de valreep van de inlevertermijn, wil ik nog graag een kleine bijdrage leveren op de Stadsvisie Helmond.

Ik wil me hierin beperken tot het algemeen woongenot en de uitstraling van Helmond.

Voor mij is de charme van de stad Helmond, dat het een redelijk groene stad is, met weinig hoogbouw en over het algemeen vrij ruim van opzet (op een aantal wijken na).

Er is hard gewerkt aan verbetering op allerlei gebied en met resultaat.

Helmond is ondertussen een stad met goede voorzieningen en veel activiteiten, maar toch met een landelijk en groen karakter, vooral door veel grondgebonden woningen.

Helaas zijn hier de afgelopen jaren een aantal "stadse" projecten gebouwd, die niet bij het karakter van Helmond passen. Zij zijn ergens "tussengeplakt", en de ruimte en het groen ontbreekt. Ik denk hierbij aan een aantal hoge en lelijke flats/gebouwen (o.a Willem Prinzenplein en Parc Viverre en bv de nieuwe bibliotheek, etc).

Ik erger me steeds als deze sombere gebouwen voor me opdoemen.

Mijn visie is:

De stad zal niet meer hard groeien, dus plak niet alle lege plekjes vol met grote, lelijke gebouwen, flats of woningen, maar houdt ruimte voor groen en recreatie (wandelen, fietsen, spelen, sporten). Hieraan zal straks meer behoefte zijn. Dus dit bevordert het woongenot voor de inwoners, en geeft een vriendelijke en mooie uitstraling naar bezoekers.

Behoud de charme van een vriendelijke, groene, misschien enigszins dorpse STAD.

Met vriendelijke groet,

Henny van Heijster